

Excursies naar Landgoed Duno en Kasteel Doorwerth

De eerste excursie van 2018 gaat naar Kasteel Doorwerth en vlakbij ligt het prachtige landgoed Duno. We vertrekken om 9.00 uur met 13 personen uit Vianen. Via de A27 en de A12 rijden we naar Ede, volgen dan Bennekom en Renkum en dan Doorwerth. Doorwerth ligt langs de Neder-Rijn. We parkeren net buiten het kasteel, drinken eerst koffie en gaan dan op pad. We lopen een stukje langs de Dijk, met links het kasteel en rechts de ondergelopen uiterwaarden. Hier zien we onze "koffie kleurige eenden". Het water in de rijn is hoog en de overloopgebieden naast de rivier staan onderwater. In het water op de uiterwaarden zien we veel kol- en grauwe ganzen. Ook zien we aanschouwers een buizerd



Kasteel Doorwerth met op het plein de grote acacia



Uitzicht vanuit de heuvels op Landgoed Duno

We maken een wandeling op Landgoed Duno met veel beuken. Jules verteld dat er in deze bomen nog granaatscherven zitten uit de oorlog. Hier is in 1945 hard gevochten, waarbij ook het kasteel een ruïne werd. Het Kasteel is in 37 jaar weer helemaal gerestaureerd.

Aan de rand van Landgoed Duno licht Heveadorp, Dit dorp is tussen 1916 en 1919 gebouwd voor de fabrieksarbeiders uit Hoogezand, die uit Groningen hier bij Hevea kwamen werken, in de Oorlog is het dorp en de fabriek verwoest en na de oorlog weer opgebouwd.

We zien onderweg, de grote bonte specht, de gaai, koolmees, huismus, staartmees, vink, boomklever, heggenmus

en roodborst.

Vanaf bos weer we hebben uur. Op een 440 boven.

Hiernaast bosrank, gezien

Op de eindigt de Jules het Bedankt.



Heveadorp lopen we via het terug naar Kasteel Doorwerth, zo ongeveer 7 km gelopen in 4 het plein voor het kasteel staat jaar oude Acacia, zie foto

een foto van een bloeiende die we tijdens de wandeling hebben.

binnenplaats van het kasteel excursie. was weer een mooie excursie.

Bart

De bosrank in bloei